

Onverwacht  
Curaçao



Joep Vercauteren

Joep Vercauteren

# Onverwacht Curaçao

# *Inhoudsopgave*

Inleiding	
1. Even een duik in de geschiedenis	6
2. Christoffelberg lonkt, Mount Meru wacht	12
3. Relaxed filelopen op de Koningin Julianabrug	18
4. Uitbundig feesten op Curaçao	24
5. Perfect teamwork zonder baasjes	28
6. Van kostschool en ziekenhuis tot hotel	34
7. Respect, ook voor de zeeschildpad	40
8. Initiatief loont, ook voor de schrijver	46
9. Golfen op Curaçao, een schitterende uitdaging	52
10. In het spoor van de geiten	58
11. Have fun and drive carefully!	64
12. De magie van vliegen	68
13. I survived the Saba landing	74
14. Over Christoffelpark en andere mooie parken	80
15. Over landhuizen en hun mooie verhalen	86
16. Volop winkelen op Curaçao	92
17. I greet you earth, I greet you my friend	98
18. Niets is wat je denkt dat het is	104
19. Pietermaai, de revival van Curaçao	110
20. Laat je verrassen door Jan Thiel	116
21. Grotten van Hato, zestig meter boven zeeniveau	122
22. ‘Koele’ geschiedenis in de musea	128
23. Enkele wetenswaardigheden over Curaçao	134
24. Vier wijken van Willemstad	138
25. Zevenendertig stralende stranden	144

## *Inleiding*



Ik had al afscheid genomen van mijn werkgever, ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik was lekker bezig om me als zzp'er in Nederland te vestigen, had enkele mooie projecten lopen. Mijn eerste boek *Connect, Ask and Inspire* was net uit en ik wilde deze graag aan de man brengen. Natuurlijk, ik had m'n werkgever aangegeven dat wanneer hij een klus voor een beperkte periode te vergeven had, ik wel geïnteresseerd kon zijn. Maar eigenlijk had ik er niet meer op gerekend.

December 2017 werd ik gebeld: of ik toch niet voor een korte periode – paar maanden, misschien een half jaartje – een klus op Curaçao wilde doen. En dus vloog ik op oudejaarsdag met mijn vrouw naar de Antillen. Eigenlijk wist ik niet veel over Curaçao. Ik had geen idee wat mij te wachten stond. In Nederland wist iedereen mij dat wel te vertellen. 'Joep, je moet wel oppassen. Mijn dochter was een dag op het eiland en de ramen van haar auto waren al ingeslagen!'. 'Pas maar op dat je niet overvallen wordt!'. 'Jij bent veel te snel voor het tempo dat daar gewoon is.'

Gelukkig waren er ook andere geluiden. Mensen die op het eiland hadden gewoond, gaven een ander beeld. 'Mooi eiland, vriendelijke mensen.' 'Fijn tempo dat hoort bij een eiland in de tropen.' En natuurlijk: 'Altijd lekker weer!'

Ik weet dat de perceptie van een land te maken heeft met je

persoonlijke houding en verwachting. Tien jaar lang heb ik met plezier én succes in Oost-Europese landen gewerkt. Ik heb me altijd gerealiseerd dat ik daar te gast was en respect voor het land, cultuur en bevolking hoor te tonen.

Een bezoek aan een land begint met een duik in de geschiedenis van het land. Alleen dan ontwikkel je enig idee van de wijze waarop de bevolking leeft, wat normen en gewoonten zijn, hoe er gereageerd wordt. Doe moeite, laat merken dat je oprecht geïnteresseerd bent in het leven van de mensen daar. Laat zien dat je, al zijn het maar een paar woorden, probeert om je de lokale taal eigen te maken. Ik heb gemerkt dat deze inspanningen ontzettend gewaardeerd worden, ook door de inwoners van Curaçao. En als ik het op dat mooie eiland even niet meer weet, kom ik met 'Mi ta ulandes! Mi no ta papia Papiamentu' ('Ik ben Nederlander! Ik spreek geen Papiamentu') altijd en overal veel begrip tegen.

Een van de mooiste kanten van dit eiland is de enorme verscheidenheid: het eiland telt meer dan 107 nationaliteiten! Voor mij is Curaçao een avontuur dat ik blanco met veel plezier ben aangegaan. Graag deel ik mijn eigen ervaringen in dit boek. Ze zijn opgetekend door een voorbijganger die zich heeft laten verrassen door de gastvrijheid en de spontaniteit van de mensen die er wonen.

Veel leesplezier!

Joer



*Fort Beekenburg, in 1703 aan de Caracasbaai  
gebouwd ter verdediging van het Spaanse Water.*



## *Even een duik in de geschiedenis...*



Eén ding is zeker. Curaçao kent een boeiende geschiedenis. (Ik ontkom er niet aan, want ik heb haar niet persoonlijk mogen meemaken: in tegenstelling tot de andere hoofdstukken is dit over de geschiedenis van Curaçao meer beschrijvend. Ik hoop op je begrip.)

Curaçao is een eiland in de zuidelijke Caraïbische Zee. Het eiland maakt deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Velen denken dat Curaçao vanaf het eerste moment van overheersing onder Nederlands gezag heeft gestaan. Dat is niet zo. Ook de Spaanse vlag heeft lange tijd op het eiland gewapperd. Sterker nog, de Spanjaarden smaken het genoeg Curaçao te hebben 'ontdekt'. Op 26 juli 1499 viel Alonso de Ojeda die eer te beurt. Deze conquistador begeleidde al eerder Columbus tijdens zijn tweede reis naar de Nieuwe Wereld. Toen hij enkele jaren later, in 1499 dus, zelfstandig naar deze regio vertrok, landde Alonso niet alleen op Curaçao, maar ook in Suriname.

In de loop van de volgende eeuw nam de belangstelling van de Spanjaarden voor het eiland af. Het eiland bracht niet wat de Spaanse overheersers ervan verwacht hadden. Veehouderijen deden het redelijk, maar de landbouw en de zoutwinning vielen tegen. Ook had het eiland geen edelmetalen.

In 1634 veroverde de Nederlandse West-Indische Compagnie het eiland op de Spanjaarden. De dertig overgebleven Spaanse kolonisten en een aantal inheemse Taino-indianen werden overgebracht naar Venezuela. De reden voor de West-Indische Compagnie om tot annexatie over te gaan? De onderneming was op zoek naar een uitvalsbasis voor handel en kaapvaart, een vorm van piraterij tijdens oorlogstijd. Het eiland Curaçao lag gunstig ten opzichte van de Spaanse koloniën en het vasteland van Zuid-Amerika, vandaar. Ook het zout was voor de West-Indische Compagnie interessant. Dus vanaf 1634 wapperde niet langer de Spaanse vlag, maar de Hollandse driekleur in elke mast van Curaçao. De Spanjaarden hebben nog wel een poging ondernomen om het eiland te heroveren, maar door een storm zijn de vele Spaanse schepen nooit op het eiland aangekomen.

Rond 1650 werden de eerste plantages door de West-Indische Compagnie aangelegd, waarvan de vaak Spaanstalige namen nu nog steeds terug te vinden zijn op het eiland: San Juan, Santa Maria, Santa Barbara, Savonet en Hato. De Hollanders begonnen met de verbouw van handelsgewassen, zoals indigo, katoen, tabak en rietsuiker. Het aantal plantages, met daarop luxe landhuizen, groeide.



Overigens is de band met Nederland nog steeds erg sterk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het rechtstreekse televisieverslag van de inhuldiging van koning Willem-Alexander, die op Curaçao is uitgezonden. En het bezoek van vele toeristen uit Nederland, natuurlijk.



#### TIJDSLIJN

1499	Alonso de Ojeda 'ontdekt' Curaçao
1499 – 1634	Curaçao onder Spaans beheer
1634	West-Indische Compagnie verovert Curaçao
1650	Eerste plantages worden aangelegd
1665	Eerste West-Afrikaanse slaven komen op Curaçao aan
1674	WIC roept Curaçao uit tot vrijhaven
1800	Rol Curaçao als vrijhaven neemt af
1800 – 1816	Engeland bezet tot tweemaal toe Curaçao
1816	Curaçao weer onder Nederlands gezag
1863	Slavernij afgeschaft
1940-1950	Shell vestigt zich op Curaçao
1969	Arbeidersopstand Curaçao 'Antillianiseert': Trinta di mei
Vanaf 1980	Shell verlaat Curaçao
	Venezuela huurt olieaffinaderij
10-10-2010	Curaçao krijgt status aparte



*Het Christoffelpark met – natuurlijk – de Christoffelberg op de achtergrond.*

## *Christoffelpark en andere mooie parken*



Al eerder in dit boek noemde ik een bezoek aan het Christoffelpark en de beklimming van de Christoffelberg.

Dat Christoffelpark heeft een blijvende indruk op mij gemaakt. Wanneer je er langs rijdt, geeft het park de indruk van een saaie, een beetje standaardvegetatie. Niets is minder waar!

Het Christoffelpark werd in 1978 officieel geregistreerd als nationaal park. Het gebied is 2300 hectare groot, gelijk aan zo'n vierduizend voetbalvelden en is daarmee meteen het grootste natuurpark op Curaçao. Het is een park met een groot verleden. Christoffelpark is samengesteld uit drie voormalige plantages: Plantage Savonet, Plantage Zorgvlied en Plantage Zevenbergen. Wanneer je vanuit Willemstad richting Westpunt rijdt, kom je vanzelf langs de ingang.

Uiteraard kan je het park te voet bezoeken, maar ook is er de mogelijkheid om met de auto het park in te rijden. Door het park lopen drie geasfalteerde routes. Tijdens mijn eerste

Of je nu alleen of in gezelschap van gezin, vrienden of geliefde reist, er is altijd wel iets te doen op Curaçao. Dit boek vertelt alles over de ervaringen van Joep Vercauteren op dit heerlijke eiland. Veel persoonlijke indrukken, veel tips, veel eyeopeners van stukjes Curaçao die nog niet zo bekend zijn. Als je zelf hier bent, besef je waarom hij verliefd is geworden op het eiland, de cultuur en de mensen. Laat je inspireren door dit boek, kom naar Curaçao en ervaar de schoonheid van het eiland.

*Hans Slier, Curaçao Hospitality & Tourism Association*

Iedereen die wel eens op Curaçao is geweest, herkent het: een gevoel dat moeilijk te omschrijven is. Het is er op het moment dat je aankomt. Je vindt het in de natuur, de glimlach van de mensen, eigenlijk overal waar je op dit eiland bent. Als Curaçaoënaar zelf zie ik dat Joep Vercauteren erin slaagt dit gevoel uitstekend te beschrijven. Ook geeft hij interessante tips en laat verschillende mooie aspecten van het eiland zien. Kom dat gevoel zelf beleven, kom naar Curaçao!

*Muryad de Bruin, Curaçao Toerist Board Europa*

ISBN: 978-90-824851-2-7



9 789082 485127